



დანთურ-ქართული მეგობრობის საზოგადოება

Årgang 12, nr. 3, september 2011

25 nye fadderbørn i Georgien

I maj og juni måneder havde vi annoncer dels i vort eget blad, men også i Kristeligt Dagblad og i Udfordringen om børn, som gerne ville i skole, men hvor familierne ikke havde råd til at sende dem i skole.

Reaktionen på disse annoncer har været overvældende. Vi har faktisk fået underhold til 25 nye børn, som nu kan lære at læse, skrive og regne, samt lære fremmede sprog. Kender du nogen i din vennekreds, som vil være med, har vi flere børn, der gerne vil i skole.

Her skal lyde en stor tak til alle, der har reageret og påtaget sig ansvaret for underhold for disse børn fremover.

En ven af Dansk Georgisk Venskabsforening, der har nød for vort arbejde, har lovet at betale kr. 100,- om måneden for hvert barn, der fik en fadder. Dermed kunne vi sætte prisen til kun kr. 100,- per md.

Hvert år til Jul får I en personlig hilsen fra jeres fadderbarn samt et billede. Tak om I også vil bede for børnene, og i det hele taget for forholdene i Georgien, som på mange måder er meget vanskelige.

Vi har også en del ældre, der trænger til månedlig hjælp. Det kan man læse om på side 3. Et dansk par har for egen regning holdt "ferie" i Georgien. Det kan man læse meget mere om i dette blad.

Skattefradrag for de beløb, som du giver til missionsarbejdet s.14.

HKKN

Andagt: Det gamle testaments Frelsehistorie

Den Nytestamentelige frelse giver yderligere forståelse ved at studere Det Gamle Testamente. Det er jo også derfra, at Paulus henter sine udlægninger. Her læser vi om ”skabelsesberetningen”, som skete for ca. 6000 år siden til trods for, at Gud eksistens er fra evighed af.

”I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom” Men hertil siger Esajas45:18: ”Så siger Herren ... som dannede jorden ... ej skabte den øde!”

Det kunne indikere, at der før mennesket blev skabt, skete en katastrofe i urtiden, hvor jorden blev øde og tom indtil den nyskabelse kom, som skete ved Adam og Evas begyndelse.

Det stemmer godt overens med Jesu udsagn (Luk.10:18): ”Jeg så Satan falde ned fra Himmelen som et lyn!” Det skete så i urtiden, hvorefter Gud skabte mennesket på den nyoprettede jord.

Så kan vi sagtens give videnskaben og evolutionister millioner af år, som de hævder, at jorden må være.

Det indikerer, at der før vor skabelsesberetning var en tidligere skabelse, som blev ødelagt af Satans oprør imod Gud!

Man kritiserer også skabelsesberetningen for, at Gud skabte lys på den første dag, men først på fjerde dag skabte sol, måne og stjerner!

Så kalder man Moses for en dum-

rian, men til gengæld kalder man den franske videnskabsmand Piere Simon de Laplace for et unikum, når han hævder, at i ”kondensationen af det oprindelige formløse kaos fandtes en molekylær og kemisk proces, som måtte afgive lys!” (Nebularteorien 1796).

Dette giver os måske også svaret på det ondes oprindelse? Vi får intet at vide om englens skabelse, for det skete længe før Bibelens begyndelse.

Vi har navnene på to ærkeengle: Gabriel til værn og styrke for Guds folk, og Michael, som strider mod Guds fjender. Men også Lucifor (græsk Helel) ”den strålende morgenstjerne” Es. 14:12-15 som satte sig op imod Gud og sagde: ”Jeg stormer Himlen, rejser min trone deroppe over Guds stjerner, og tager sæde på stævnes bjerg ”

Eller Ez: 28:12-19: ”Så siger Herren: Du var indsigtens segl, fuld af visdom. I Eden Guds have var du. Du var en salvet skærmende Kerub ... fuldkommen var du, indtil der fandtes brøde hos dig!”

Derefter skabte Gud mennesket med et formål. At vi ud af egen fri vilje skulle elske ham. Men kærlighed kan ikke tvinges – den er frivillig og betingelsesløs.

Derved løb Gud en risiko, hvis vi kan tale sådan om Gud? Men han havde allerede da en frelses plan klar,

Fortsættes side 3

Hverdagen i Georgien

På nuværende tidspunkt er livet ikke så nemt i Georgien. Priserne stiger på alt, og det er svært, at klare hverdagen. Mange ved ikke hvordan de skal få deres indkomst til at slå til. Det er svært at leve med.

En pensionist siger: *"Når man har arbejdet hele livet og tidligere har kunnet dække bordet og med glæde byde gæster velkomne, så er det svært at se virkeligheden i øjnene i dag. Tidligere var vi glade og fornøjede hver dag! Men efter at være gået på pension, er det som om ingen kerer sig om os mere!"*

Familierne har end ikke mulighed for eller råd til at tilbyde deres børn eller børnebørn et sundt måltid mad. Deres største og primære bekymring er, hvordan de skal komme igennem hverdagen. Ofte frygter de den nye dag, for de ved ikke, om de har mad til et almindeligt morgenmåltid.

Man kan næppe i Danmark forestille sig, hvordan de penge, vi sender, hjælper dem både fysisk og moralsk. Der

som skulle være fuldkommen og føre alt frem til hans evige beslutning!

Men pladsen rækker ikke her til at forklare Guds udsagn: "Den dag du spiser af det træ skal du dø!" Død er jo ikke udslettelse, men adskillelse.

Men pladsen rækker ikke her til at tale om "udvælgelsen". Noa og Arken, Abrahams tro, Isaks ofring. Jakob = bedrageren, der blev til Israel = Guds fyrste.



er mange, som venter med tålmodighed på at blive hjulpet.

Vi har også mange pensionister, der er på venteliste. For dem betyder *et hundrede kroner om måneden*, at de nu kan overleve!

Bogen på 96 dobbeltsider, med en farveplanche, der viser kronologien i GT, så man med et enkelt blik kan se, hvem der levede før og efter begivenhederne, og samtlige 39 bøger står under et årstal.

Den kan købes for kr. 200 inkl. porto hos H. K. Neerskov, Tlf.3966 1933 Mobil 2242 2311 e-mail: neerskov@gmail.com

Sommerlejr i Ureki ved Sortehavet

Den 30/6 blev vi hentet kl.08.30 og kørt til stationen. Det er mange år siden, at der var dragere på danske stationer, men det var der her. Alle børnene og de voksne, der skulle med, var samlede. Vi havde en tur på seks timer foran os.

Vi sad overfor en dame, som havde to drenge med, vi præsenterede os, og hun hed Nina. Det viste sig, at hun talte engelsk, og på resten af sommerlejren blev hun jævnligt brugt som tolk.

Togturen var en god måde at få et indtryk af landet på. "Kioskvognen" bestod af en ældre dame, som stod på ved en station. Hun gik så igennem toget og solgte f.eks. brød. Ved næste station stod hun af og en anden ældre dame

stod på, som solgte ugeblade. Hun blev afløst af en, som solgte legetøj osv.

Efterhånden, som vi nærmede os Sortehavet, kom der dis over bjergene, hvilket var rigtigt rart, da det vidnede om et mere mildt klima end inde i landet, hvor luften var meget varm og tør.

På stationen blev vi alle hentet af Tea og David samt en minibus, de måtte så køre flere gange, da vi i alt var ca. 50 personer. Vel ankommet til lejren måtte vi konstatere at standarden var meget anderledes end de sommerlejre, vi ellers har været på. I øvrigt var det begyndt at regne, hvilket efter sigende var meget usædvanligt.

Næste dag var vi tidligt oppe til en dejlig solskinsdag. Vi fik nu set på lejren og måtte konstatere at standarden var meget anderledes end i DK. To pedaltoiletter og et "rigtigt" toilet, som dog var placeret løst på gulvet samt et bruserum, hvor vandmængden var så ringe, at den stort set ikke eksisterede.

Vi vænnede os dog hurtigt til tage bad iført badetøj med en kold vand-slange, hvis ikke vi ville tilbringe op til en time i køen foran bruserummet. I grunden ganske hyggeligt at stå og tage bad i koldt vand iført badebukser og med sæbe i håret udendørs mens børnene, når de kom forbi, praktiserer deres engelsk med et begejstret "hello" eller "good morning".

Til morgenmad den første dag fik vi boghvedegrød med brød og sød the. I øvrigt bestod maden på lejren typisk af





pasta, suppe, risvandgrød og kartofler til en sammenkogt ret – dertil lyst brød og ost. Al opvask foregik med koldt vand, og her måtte vi glemme alt om hygiejne osv. Vi måtte bare konstatere, at de øvrige deltagere så ud til at trives glimrende trods manglen på varmt vand og opvaskemiddel.

De fleste af dagene gik med spisning og badning i Sortehavet, som ligger 25 meter fra lejren. Vi legede også forskellige lege bl.a. tovtrækning, fodbold, badminton, leg med balloner, lavede kæmpe sæbebobler og alm. hygge på græsplænen eller på stranden.

Vi havde også et stafetløb mellem alle pigerne og damerne på et hold og drengene og mændene på et andet. Pigerne vandt. A-hømm ☺

Flere aftener havde vi bibelundervisning, og det var lidt af en udfor-

dring, da de jo tilhører den ortodokse kirke og vi den protestantiske.

Nogle af dem nægtede at læse i Bibelen, fordi de ikke havde tilladelse til det fra deres præst. Det lykkedes dog at få nogle spændende - og tror vi - for dem interessante og lærerige timer ud af det.

Vi erfarede, at flertallet af dem godt kunne lide, at vi spurgte til deres gudsforshold, og specielt nød de, at det var tilladt at stille spørgsmål (også de kritiske) til, hvad der står i Bibelen og ikke mindst til den protestantiske kirke, og de var bestemt ikke dumme, så vi blev virkelig udfordret. Det var tydeligt, at bibelundervisning i Georgien og i DK er meget forskellig.

En dag tog vi til Batumi en by, som ligger 20 km fra grænsen til Tyrkiet, for at besøge et delfinnarium. Vi kørte i

Fortsættes side 6



to minibusser og Teas bil, og turen dertil tog ca. én time. Det var en fantastisk oplevelse for børnene og en herlig oplevelse for os fra DK, at iagttage børnenes reaktion på delfinernes opvisning. Det er vidunderligt at være med til at give sådanne børn så stor en oplevelse.

Den sidste dag, inden vi skulle hjem, holdt vi afskedsfest. Børnene havde virkelig forberedt sig. Bl.a. havde de hver især lært sig nogle få ord på dansk som tilsammen var flere sætninger lang og var en tak til os fra DK. De sad ved de tre lange borde ude i haven. Så rejste de sig en ad gangen og sagde de ord, de hver især havde lært og det var virkelig imponerende! Flere af dem lød næsten som danskere.

Der var flere underholdende indslag. Både børn og voksne sang georgiske sange - både enkeltvis og i grupper. Pigen Beka havde fødselsdag, og i den anledning var der lavet lagkage, og der blev sunget fødselsdagssang på både georgisk og dansk. Til sidst var der ”diskotek” i haven. Teas bil var kørt ind i haven, og så blev der ellers spillet høj musik på anlægget i bilen.

Det var festligt, og vi to fra Danmark

var ude og danse med de unge, men det kostede Henrik en mindre rygskade, da en af de unge piger gav den gas og holdt fast i hans hænder, mens hun ville have, at de drejede rundt i en slags dans, som ser meget nem ud i fjernsynet, men bestemt ikke er det, når man har passeret de 50 år. Næste formiddag tog vi, Merete og Henrik, en minibus tilbage til Tbilisi, en tur på 350 km. Den kostede kun 40,- kroner for hver person. Vi var så tilbage i Tbilisi kl. 16.00.

Der blev vi hentet på stationen af Mary og hendes mor. Mary hjalp os så med de sidste indkøb, før hun fulgte os tilbage til kontoret om aftenen. Her gik vi tidligt i seng, da vi ville blive hentet kl. 03.30, så vi kunne være rettidigt i lufthavnen til vores flyafgang kl. 06.40. Turen tilbage til DK gik planmæssigt, og vi ankom til CPH. Kl. 13.30.

Når vi nu tænker tilbage på turen, glæder vi os over de mennesker, vi har fået lov at møde, og den store oplevelse det har været at være så tæt på dem og deres dagligdag, noget man ikke oplever som alm. turist.

Desuden har det jo sat tingene i perspektiv, mht. hvor godt vi har det i Danmark. En tredje ting vi godt vil fremhæve er det imponerende arbejde, som Tea udfører. Hun skåner absolut ikke sig selv. Desuden var hendes omsorg for os meget betryggende, hun havde ”snor” i os fra start til slut. Endelig en stor tak til alle de i foreningen, som tager det lange seje træk i dagligdagen. Også en stor tak fadderne og øvrige bidragsydere.

Merete og Henrik



Ferie og sommerlejr i Georgien

Vi er et ægtepar på 52 og 54, som besluttede os for at tage på sommerlejr i Georgien i juni/juli i år. Vore sproglige forudsætninger er, at vi begge taler engelsk på samme niveau som de fleste danskere og Henrik taler lidt Russisk.

Grunden til, at vi besluttede at tage af sted på en vel udsædvanlig sommerferie, er, at Henrik har et fadderbarn i Georgien og i øvrigt tidligere har rejst en del i det tidligere Sovjet, og han finder de tidligere Sovjetrepublikker fascinerende og spændende. Meretes motivation var, at det var spændende at komme på en kristen børnelejr og opleve forskellen på Danmark og Georgien.

Efter et par måneders forberedelser med bl.a. to møder med Tea Gulbiani, når hun var i DK samt møde H. K.



Neerskov og afhentning af georgiske Bibler, tog vi så af sted 26. juni.

Først med fly fra CPH. til Riga og efter 35 minutters ventetid fløj vi så videre til Tbilisi i Georgien. Turen forløb uden problemer, og vi landede i Tbilisi d.27/6 kl. 05.10 om morgenen.

Tea havde arrangeret, at vi blev hentet i lufthavnen af to af hendes hjælpere, Aram og Gaga. De stod og ventede med et dansk flag i hånden, og de kørte os så fra lufthavnen og ind igennem Tbilisi.

På køreturen gik det rigtigt op for os, hvor anderledes et land Georgien er. Tbilisi ligger omgivet af bjerge og bærer præg af at være en del af det tidligere Sovjet. Bygningerne er en blanding af trøstesløse boligblokke og ældre bygninger, hvoraf mange dog er pænt vedligeholdte, og så snart man kommer væk fra de store hovedfærdselsårer skal chaufføren være meget opmærksom, da vejenes standard er meget anderledes end i Danmark.

De kunne meget lidt engelsk, men kommunikationen rakte da til, at de kunne spørge om vi havde lyst til kaffe. Det sagde vi ja-tak til og endte kl. 06.00 om morgenen på en restaurant, hvor de til vor overraskelse bestilte Hratjapurri, en slags oste pandekage, som i øvrigt smager glimrende, og noget der ligner Pelmeni, farskød i en dej. Det skal da nævnes, at vi også fik kaffe.

Fortsættes side 9

Vi blev så kørt til DGVs kontor i Tbilisi hvor vi skulle bo indtil d. 30 juni. Kl. ti blev vi så hentet af Tea Første stop var en musikskole, hvor alle fadderbørnene var samlet og skulle have deres månedlige økonomiske støtte. Til stede var også fader Mamuka en ortodoks præst, som underviser børnene. Tea delte pengene ud til hvert enkelt barn, og derefter blev de fotograferet. Til sidst blev der så taget et fællesfoto af alle børnene.



Bagefter kørte vi så ud til nogle af de fattige familier, som også bliver støttet af foreningen. Familierne bor uden for byen under forhold der for en dansker er utroligt - i dette ords egentlige betydning - er meget ringe.

Vi besøgte tre familier, specielt den sidste familie var en rystende oplevelse. De boede to voksne og 13 børn i et tydeligvis fattigt område. Deres hus



var af rå beton med tomme vindues og døråbninger.

Grunden, det lå på, var fuldstændig gold og lignede nærmest slagter, og der var ikke så meget som et græsstrå.

Indvendigt førte en ”trappe” op til et rum på første sal, der tilsyneladende var det eneste beboelige rum i huset. Vi blev venligt modtaget af moderen og de store piger mens faderen, som var i gang med at brænde affald af på grunden, ignorerede os. Tea havde en sæk med tøj med til dem. Senere på

dagen var vi så ude og besøge flere af pensionisterne, som bliver støttet økonomisk af foreningen, en rigtig god, tankevækkende og rørende oplevelse.

Om aftenen var vi så ude og besøge Ani, som er Henriks fadderbarn. Hun bor med sin lillesøster og mor i den gamle

Fortsættes side 10



bydel i Tbilisi. Det var en god oplevelse.

Selvom de bor under nærmest mikroskopiske forhold i en lillebitte lejlighed, hvor der kun er koldt vand og trappen op til lejligheden med Meretes ord ”var af den slags vi betaler penge for at gå på inde i Tivoli” var det to glade, velopdragne og søde børn. I øvrigt er den gamle bydel i Tbilisi absolut et besøg værd.

De næste 2 dage gik med at sightseeing i Georgien, som er et barskt men også meget smukt land. For det meste blev vi kørt i Teas bil af David og Mary, som er to af Teas medarbejdere/hjælpere.

Vi besøgte flere kirker og klostre og det er en speciel men også tankevækkende oplevelse, at komme ind i en ortodoks kirke. Man kan ikke undgå at føle andægtighed, for der er en atmosfære af ophøjethed og ro. Faktisk er vi begge kommet til at holde meget af den Georgiske ortodokse Kirke. I det hele taget fylder religion tilsyneladende meget i den almindelige Georgiers liv.

Det var en rigtig god oplevelse at møde både David og Mary. De var meget betænksomme og tydeligvis meget opsat på at gøre det godt for os. F.eks. kørte David os til en re-staurant beliggende helt fantastisk i en slugt, hvor der løb en lille flod igennem. Der var så bygget platforme, hvorpå der var anbragt stole og borde oppe i træerne, hvor man så kunne sidde og spise medens floden løb forbi neden under, det var som taget ud af et eventyr.

Vi fik dog også kørt en del i taxa i selve Tbilisi og det er en anderledes oplevelse end at køre taxa i Danmark. Lidt specielt er det også at stort set samtlige taxachauffører, vi kørte med gjorde korsets tegn hver gang vi kørte forbi en kirke.

På tredjedagen skulle vi ud med bibler til tre ældre damer, som boede uden for Tbilisi. De var hhv. 104, 76 og ? år. Det var i hvert fald 3 generationer til stede, men så var der også 4. og 5. generation. Dvs. at den ældste kvindes tipoldebarn var der også. Det er altså ikke så tit man oplever det!

De havde dækket et flot bord til os. De var meget glade og taknemmelige for biberne. I øvrigt brugte den ældste hverken briller eller høreapparat.

Om aftenen spiste vi så aftensmad på kontoret og pakkede, så vi var klar til at tage ud på lejren i Ureki ved Sortehavet næste dag.

Merete og Henrik

Værestedet ”Håbets hus”

Børnene kommer med glæde til værestedet, for her finder de altid omsorg og kærlighed. Håbets hus er åbent for alle. Her forvandles det tunge bibelsprog til en spændende, let forståelig fortælling børnene. Det er vigtigt at holde glæden ved timerne ved lige, og det er slet ikke svært, for børnene er fulde af lyst til at lære.

De, der ikke har lært at læse og skrive, begynder at lære det her. Mange af børnene slås dagligt med mangel på skolegang og ensidig eller mangelfuld ernæring. Men disse bekymringer synes mindre nærværende hos os. Det var ikke svært at se og mærke frugten af de frø, som på det åndelige plan, som er blevet plantet i dem og at se, hvordan undervisningen og evangeliet påvirker deres tankegang og syn på livet. Timerne begynder med Fadervor.

Vi laver forskellige slags kristelige quiz, og det er interessant at se, hvor meget de har lært og forstået. Det er

overraskende, hvor dybsindigt nogle af dem svarer. Derefter serveres der mad. Børnenes latter kan høres langt væk. I nogle timer glemmer de alt om trængsler og problemer, og for en stund får de lov at være børn.

Fadder Mamuka taler også med børnene enkeltvis og forklarer dem forskellige ting. Selvom de er børn, så har livet fyldt dem med stor alvor og bekymringer af eksistentiel karakter, og derfor allerede forvandlet dem til små voksne med ar på sjælen.

Børnene skriver: *”Vi takker Gud for, at der findes mennesker som Jer! Når vi bliver ældre, vil vi hjælpe andre børn og unge på samme måde! Sommerlejren i Ureki ved Sortehavet var en stor oplevelse. Her fik tre måltider mad hver dag. Vi har også fået nye venner. Vi så solnedgangen spejle sig i havet. Det var en stor oplevelse at se havet første gang i vort liv”.*

TEA



Hvilken forskel gør min hjælp?

Situation i Georgien er meget vanskelig. Alt ser ud til at gå den gale vej i et land, der i forvejen er hårdt prøvet, og man kan fristes til at sige: Kan det overhovedet nytte? En form for afmagt melder sig, og den kan let lede til ligegyldighed: Når nøden er så bundløs stor, så gør min skilling hverken fra eller til!

Tænker du sådan, så tænker du, som mange mennesker fra vest gør. Der er bare lige det problem, at Jesus har et helt andet syn på den sag. Prøv at læse Mt.ev: 25 fra vers 31. Her siger Jesus, at alt, hvad vi har gjort for et andet menneske, det har vi gjort for Jesus!

De seneste måneder er det strømmet ind med nye tilsagn om bidrag til fadderbørn, og det er en stor glæde,

at kunne meddele familierne, at de nu kan få deres børn i skole.

Det takker vi for, og vi beder om, at endnu flere må få nød for de mennesker, der står uden de mest basale behov. Der er stadig mange børn og pensionister, som venter på hjælp, så har du fået lagt på dit hjerte at hjælpe, så lad os høre fra dig.

Har du ikke mulighed for at give økonomisk støtte, så skal du vide, at din forbøn for arbejdet er lige så vigtig. Bed også for flere faddere, som tager ansvar for en pensionist i Georgien.

Mange fattige familier bor i skure direkte på jorden, det betyder, at der ikke er noget gulv. De har brug for næsten alt f.eks. tæpper, dyner og husholdningsredskaber.

Ungdom Med Opgave i Georgien

Vi er netop hjemkommet fra byen Agarki i den sydøstlige del af Georgien, hvor vort team har været i fire uger, og vi vil gerne dele vor glæde med jer.

Af byens befolkning er 80 % muslimer. Befolkningen består af azerbajdsianere, georgiere, tyrkere og grækere m.fl. Vort teams mål er, at skabe relationer i byen og oplandet som grundlag for fortsat evangelisering. Vi vil gerne starte hus menigheder, børnearbejde og socialt arbejde på permanent basis.

Vi brugte også tid i den lokale basar (stort udendørs fødevarer marked), hvor vi gjorde os til venner med dem, der

kom og så vore købmandsvarer.

Samtidig uddelte vi en lille bog, som er skrevet særligt til at nå muslimer med evangeliet. Det førte til gode samtaler, og mange bad os om at få mere litteratur. Vi fik også mange kontakter i det område, hvor vi bor. Næsten hver aften, når dagen bliver kølig, er det sædvane, at folk er udenfor og snakker sammen.

Her legede vi forskellige lege med børnene, og talte med de voksne. De bad os også, om vi kunne give undervisning i engelsk.

Fortsættes nederst næste side

UMO satser i Georgien

Vi er nu nået så langt, at vi vil deponere udbetalingen til huset. Netop nu afventer vi nogle midler, som er lovet os, men vi mangler omkring US\$ 3000, for at have nok til hele udbetalingen. Derfor står vi faktisk over for et trosskridt i vort arbejde her i Georgien. Vi håber at have hele udbetalingen i løbet af 30 dage.

I aftes talte vi om, hvor mange muslimske nationer der er i stor forvirring netop nu: Egypten, Iran, Irak, Kuvait, Libien, Syrien, Yemen, Tunis, Somalia og Afrikas Horn. De har brug for evangeliet, og det er også interessant, at Gud igennem det sidste år har åbenbaret sig for mange muslimer i drømme eller syner, så tusinder er kommet til tro på Jesus.

Det ser ud til, at de har ”brug for noget mere”. Vi tror det er Frelseren, de har brug for. En af vore studenter er en ung kurdisk pige, som i meget lang tid har ønsket at komme på vor bibelskole, Men hendes far, som er muslim, har været meget imod det.

Vi besøgte familien i deres hus for at tale specielt med faderen om dette. Til at begynde med var han helt afvisende, men efter nogen tid blev han mere åben for tanken. Vi delte evangeliet med ham, og hans behov for en Frelser. Før vi forlod huset tillod han ikke alene sin datter komme på vor bibelskole, men han anbefalede det tilmed.

Dennis, Korinne, Jesse og Tia



Bystyret gav os tilladelse til at bruge ”Kulturhuset” til samlinger med børn fra byen. Den første dag kom der allerede 60 børn.

Gud velsignede vore relationer i mødet med børnene. De gik hjem med vished om, at vi elskede dem, men

også med overbevisning om, at Gud elskede dem.

På den sidste dag delte vi billeder ud, som vi havde taget i månedens løb, og vi gav dem også Børnebibler. Flere af børnene græd af glæde.

Dennis Holt, YWAM (UMO)

Frdrag i skatten

Dansk Georgisk Venskabsforening er berettiget til at meddele SKAT, hvem der har støttet os i kalenderåret. Det beløb vil SKAT så fratrække indkomsten sammen med eventuelle andre beløb, der er indbetalt i kalenderåret til andre foreninger med samme ret.

For at ordningen skal virke, må vi kende **dit personnummer snarest muligt**. Beløbet skal være indbetalt i kalenderåret. Beløb, som indgår til os i det efterfølgende år i januar måned kan ikke fratrækkes i kalenderåret 2011.

Det nytter ikke, at du selv påfører det din selvangivelse, idet det er foreningen, der skal indberette dette til SKAT.

Ifølge ligningslovens § 8a skal beløbet skal være på mindst kr. 500,- for hver forening. Men de første kr. 500,- ser skat bort fra.

Der er et loft, som går op til kr.

14.500,-. Da de første kr. 500,- ikke kan fradrages, betyder det, at det maksimale fradrag man kan opnå er på 14.000,- kr.

Ligningslovens § 12 stk. 3. Vil man opnå større fradrag, kan man tegne en ”**gavebrevskontrakt**”, som **løber i 10 år**. Det kan give endnu større fradrag. Man kan tilmed benytte sig af begge ordninger i samme kalenderår.

Ordningen kom i stand, fordi jeg i 1955 stødte jeg på en paragraf i ligningsloven, hvor der stod, at tiende til præsten kunne fradrages i skat. Det fandt jeg interessant. Paragraffen var gammel og glemmt. Men den stod der altså!

Det førte til en del skrivelser mellem Skattedirektoratet og Skattedepartementet og mig. Man gav mig ret i, at paragraffen godt kunne bruges, så

de, der var medlemmer af en kirke eller betalte til missionselskaber, kunne fradrage beløbet på selvangivelsen. Senere kom der yderligere regler, som er gældende i dag.

HKN



Betalings Service = PBS

Regelmæssig betaling er det sikreste og giver foreningen bedre mulighed for at planlægge og yde langsigtet hjælp. Du kan også tilmelde din overførsel til Betalingservice ved at udfylde nedenstående blanket, som også kan bruges til indmeldelse i foreningen, eller ved at udfylde og sende den elektroniske tilmelding, som findes på foreningens hjemmeside www.danskgeorgisk.dk.

Tilmelding til betalingservice

Navn

Adresse

Postnr. By

Bankens navn

Reg. nr. Kontonr.

CPR-nr. - Tlf.

Beløb til overførsel kr. Fra dato/..... -

___ månedligt ___ kvartårligt ___ halvårligt ___ årligt (sæt kryds)

og/eller årligt kontingent: ___ enkelt 60 kr. ___ par/familie 100 kr.

Støtten ønskes anvendt til:

Fadderskab ___ Gave ___ Evt. projekt

Dato Underskrift

Klippes ud og sendes til:

Birthe Strandberg, Tværevej 4,
4370 Store Merløse



Dansk Georgisk Venskabsforening

Returadresse DGV Tjørnehegnet 3, 4850 Stubbekøbing

Formand Hans Kristian Neerskov, Vangedevej 213, 2870 Dyssegård.
Telefon 3966 1933. Mobil 22 422 311. E-mail: neerskov@gmail.com

Cand. jur. Karsten Ribbjerg Erichsen, Ved Kagså 61, 2730 Herlev.
Telefon 4492 4919. Mobil 2993 8399. E-mail: krerichsen@webspeed.dk

Projektleder: Tea Gulbiani, Bosiddende i Tblisi, Georgien.
E-mail: teona@mail.com

Bestyrelsesmedlem Ib Korning, Skolelodden 9, 2680 Solrød Strand.
Mobil 5189 1992. E-mail: korning@sivholm.dk

Bestyrelsesmedlem Annette Kjær Wessing, Buddinge Hovedgade 226, 2.th.,
2880 Bagsværd. Telefon 4098 2141. E-mail: akwessing@gmail.com.

Bestyrelsesmedlemmer Winnie og Aage Erdmann
E-mail: erdmann@privat.dk - Mobil 2940 8650 - 2840 4355

Kasserer Birthe Strandberg, Tværvej 4, 4370 Store Merløse. Telefon 4019 3624.
E-mail: birthestrandberg@hotmail.com.

Gaver til DGV kan fradrages efter ligningsloven § 8 a.

Gavegiro 1 689 8600 Girokort vedlagt

Bankkonto 3430 1689 8600 (Danske Bank, Frederikssund)

Gaver til DGV kan fradrages efter Ligningslovens § 8a

Brug girokortet eller man kan overføre elektronisk til vor bank. For at opnå fradraget skal vi kende navn og personnummer. Man kan også oprette en gavebrevs kontrakt og dermed opnå større fradrag. Tal med H. K. Neerskov om dette.

Hjemmeside: www.danskgeorgisk.dk

Se en 20 minutters film og læs om arbejdet!

BLAD: Fila Offset, Hovedgaden 9, 2690 Karlslunde.

Ansvarshavende redaktør: Hans Kristian Neerskov.